



Dalfsen, m'n liefste

een liefdesliedje van hier

*Dalfsen, m'n liefste, mijn leven is hier
Gehuild en gelachen, met tranen van plezier
We feesten en drinken zolang het nog kan
Het is mooi dat ik zeggen kan, dat ik een Dalfsenaar ben*

Muziek: Jan Kisjes/Greg Holden
Arrangementen: Jan Kisjes - Tekst: Harry Boeve/Han Noten

In mijn gedachten kan ik overal zijn,
Op een camping in Frankrijk, in Nice of Berlijn
Toch tel ik de dagen voor terugtocht naar huis
De heimwee is groot want daar voel ik me thuis

Ik loop door het bos en ik kijk om me heen
Wat is het hier mooi, zoveel rust zo sereen
Nooit gedacht dat het zo eenvoudig kon zijn
Want hier in mijn dorp is het leven pas fijn

Dalfsen, m'n liefste, mijn leven is hier
Gehuild en gelachen, met tranen van plezier
We feesten en drinken zolang het nog kan
Het is mooi dat ik zeggen kan, dat ik een Dalfsenaar ben

Je ruikt hier de akkers, het vee en het gras
Fietsend langs molens en wuivend gewas
Hier ben ik geboren, blij dat ik hier leef
Want hier wonen mensen, waar ik zo om geef

Al fietsend kom ik, waar ik wil zijn
Op weg naar mijn kroeg, hier dicht bij het plein
Nog even naar Kappers, het wordt vast weer laat
Gezellig dat is het, er is niemand die gaat

Dalfsen, m'n liefste, mijn leven is hier
Gehuild en gelachen, met tranen van plezier
We feesten en drinken zolang het nog kan
Het is mooi dat ik zeggen kan, dat ik een Dalfsenaar ben

Hier ben ik, hier zijn wij
Het is mooi, hier te zijn
Als jij naar me lacht

We liggen aan de Vecht in het dauw natte gras
En praten over vroeger, over 'hoe het ooit was...'
Het stromende water, natuurlijke kracht
Ik hou van je lief, zoals jij naar me lacht

Dalfsen, m'n liefste, mijn leven is hier
Gehuild en gelachen, met tranen van plezier
We feesten en drinken zolang het nog kan

Dalfsen, m'n liefste, mijn leven is hier
Gehuild en gelachen, met tranen van plezier
We feesten en drinken zolang het nog kan

Het is mooi dat ik zeggen kan, dat ik een ...
Het is mooi dat ik zeggen kan, dat ik een Dalfsenaar ben